

Giraffen Gigi



Af
Dorte Marcussen

Giraffen Gigi

af
Dorte Marcussen



Girafungen Gigi blev født i Afrika.

Kort efter forsvandt dens mor. Gigi blev ked af det.

Heldigvis kom en mand forbi.



Manden syede en faldskærm til Gigi.

Kort efter var Gigi på vej med fly til Grønland.

Da flyet var over Danmark, blev Gigi forsigtigt puffet ud af flyet, og svævede lige så langsomt mod jorden i sin faldskærm.



Mandens søster havde fødselsdag.

Hun sad i sin smukke have og skulle til at drikke sin fødselsdagschokolade da Gigi landede på havebordet.

Søsteren blev så glad. Det var den fineste fødselsdagsgave hun nogen sinde havde fået.



Gigi er blevet stor og bor stadig hos søsteren med den smukke have.

Tit nyder de to at ligge i haven og kikke på og dufte alle blomsterne.

Ofte går de en tur i byen, for at kikke på vinduer.

Her hilser de på Plet og dens mor.





De kan også finde på at tage af sted på cykel.



Hvis det er godt vejr og sommer går turen ofte til stranden for at bade.

På vej hjem gør
de to ofte pau-
se ved ishytten
i skoven.

Gigi kan bedste
lide is med cho-
kolade.

Mandens sø-
ster vælger tit
en is med jord-
bær.





Når Gigi savner Afrika, sin mor og andre giraffer, cykler de ud på landet. Her leger de girafleg med landmandens gule køer inden de cykler hjem igen.



Om efteråret
hjælper Gigi
med at plukke
æbler.

Ved sengetid læser søsteren godnathistorie for Gigi.

Gigi og søsteren er lykkelige for at have hinanden.



Om natten
drømmer Gigi
om sin mor og
far.

Det er en god
drøm.





Girafungen Gigi fra Afrika mister sin mor og bliver sendt væk med fly.

Gigi får en faldskærmstur inden hun finder lykken i Danmark.